

SAFIRMESTERSKAB



I ASSENS 2009.

Safirmesterskabet 2009 havde Erik Kulavig og jeg held til at få til Assens Sejlklub. Vi har tidligere holdt mesterskabet i Assens, og med noget svingende deltagerantal. Som arrangør er det altid spændende i tiden op til stævnet, at følge vejret. Hvis vi skulle være så uheldige, at løbe ind i rigtig dårligt vejr, ville det nok påvirke sejlernes evne og lyst til at møde op.



Det var nu ikke voldsomme vindstyrker der i år truede stævnet, mere sandsynligt at sejlerne skulle løbe ind i et regulært hedeslag på vandet. På trods af ualmindeligt rolige vejrforhold, < 3m/s i lange perioder, nåede alle tilmeldte frem til spisetid fredag aften.



Lørdag begyndte med helt fantastisk sommervejr, lige rigeligt fantastisk hvis man skulle sejle kapsejlads. Dommeren mente noget i samme retning, og udskød 1. start til kl. 11.00.

Vi kom så også i gang kl. 11.00, med 2-3 m/s og lidt luskesejlads rundt på banen. Efter 1. sejlads var der god tid til at overveje taktik for de kommende sejlads. To stive klokketimer !! Men så var betingelserne også optimale. De

følgende 3 sejlads, hvor der var frisk vind, blev afviklet på ca. 3 timer.

Vel i havn alle mand, var der basis for en seriøs moleøl – 4 sejlads hiver nu det bedste ud af de fleste.

Jeg ved ikke om dagens knokleri på banen var afgørende, eller om gennemsnitsalderen på + 50 spillede ind, men på trods af kokkens udmærkede menu og rigelige mængder drikkevarer, var der stort set ro i klubhuset efter 23.00.





Søndag startede rigtig stille, og 6. sejlads bød på noget så eksotisk som opankring i en lille ½ time !

Da vinden så startede forsigtigt op igen, røbede vi os næsten alle mand. Vi kender da kapsejlsreglerne, specielt de mere alm.; men når dommeren signalerer ”Vi flytter næste mærke til BB.”, ja så er vi ude i finurligheder hvor de færreste af os var med fremme i skoene. Men så lærte vi jo det. Og så går der nok nogen tid inden

vi glemmer den underlige fornemmelse at et topmærke man sejler efter, pludselig flytter sig ret hurtigt mod BB.!

Men når enden er god er alting godt, og den 7. og sidste sejlads bød da heldigvis på fair og regulær sejlads, med både ”halvvindskryds” og ”foranfor tværs platlæns”. Og det var så det stævne, med 7 sejladser hvor vi var gennem det meste af spekteret inden for ”normalt” vejr.

Men ud over oplevelserne på vandet, havde vi fornøjelsen af at have Søren Nielsen + Peter Plum med i DEN 173, Vampyr . De to sejlere satte indenfor Dansk Safirklub en ny rekord, der bliver svær at slå. En kapsejlende safir hvor gennemsnitsalderen er 78 ! Stik den makker !

Assens Sejlklub har igen på bedste vis afholdt et kapsejlsstævne, og ud over sejlerne, er der alle de folk i sejlklubben som har hjulpet til med de praktiske gøremål. Dem vil jeg sige et STORT TAK til. Uden jer går sådanne stævner bare ikke. At flere af jer stiller op til fornyet indsats her i august til BB 10 meter DM, ja det er bare dejligt.

Per Rasmussen, E 40



Tak til sponsorene Bryggeriet Vestfyn,
Nautisk Udstyr og Creo arkitekter