

En god tur på Flensborgfjord .



Fra Langballigau mod Holnis, kommer Marinas Minde til SB, som er en stor marina med alle de faciliteter man har brug for. Men det var ikke lige os, så hen til Egersund broen og ind til Gråsten, det er altid lidt ekstra at skulle igennem broerne.

Gråsten sejlklub kommer når man runder næset efter at havde passeret broen. Her ligger man godt, flinke folk gode faciliteter. Cyklerne kom frem og turen gik til byen, lidt indkøb og vi skulle se slottet.



Næste dag gik det videre ind ad fjorden indenom Okseøerne.

Pas på ikke for tæt på Sønderhav - vi gik på grund. Hold mod Lille Okseø, der er en bøje, så gik det fint videre ind til Flensborg.

Flensborg er besøget værd, her sker der meget hele sommeren, så tjek kalenderen.

Vi gik ind til SB efter skibsværftet, Galwik hedder marinaen. Der er to steder:

Sejlklubben eller Nito Petersen, som er et bådværft og der er pladserne større.



Når man er i Tyskland, er det tit, at der er lås på enten broerne eller marinaen, det er der her.

Hvis man vil til "grænsehandel" så er der kun 10 min. gang, og der kan lånes en trækvogn. Der kan stadig købes transitvarer hvis du har en blå toldbog, men det er over på den modsatte side af havnen, der er tolderne også.



Byen har en flot gågade, og en sommeraften, som vi havde mange af i år var der en sydlandsk stemning, mange folk på de små cafeer, og musik på gaden. Der ligger en Dansk kirke, som lige har fået nye mosaik vinduer (A.P. Møller fonden) Kik ind - de er værd at se på.

Et besøg på museumshavnen med de mange flotte træskibe og et kik ind på det gamle bådværft er en oplevelse. De bygger på en stor model af en Ostindiefarer flot håndværk.

Der går hurtig et par dage her. De lokale havde gang i grillen på marinaen og vi var velkomne til at deltage.



Der er flere marinaer i Flensborg.

Ude på fjorden er der også flere, vi sejlede til Glücksburg lystbådshavn, hvor Flensborg sejlklub holder til. Her er cykeludlejning, og et fint sted til gå- og cykelture med skov og strand, der er roligt og tæt på Glücksburg by, og på slottet er der noget at kikke på.

Vi ville besøge Okseøerne, her er alt lidt særligt, man *kan* ligge ved en bro, men vi fandt en pæl.

Der er også nogle bøjer.

På øen er en kro og færgeforbindelse til Sønderhav.



Store Okseø er dannet af moræneaflejring, der består af ler og grus fra sidste istid.

Fra øens midte er der en formidabel udsigt.

Mod nordvest er der dannet en strand eng på senere aflejret materiale.

Strandengen ligger beskyttet af et dige.

Her er nu en primitiv telt plads

Der er meget historie knyttet til øerne.



Om Øernes historie fortælles det at her udåndede
Dronning Margrethe den Første
efter hun havde forhandlet holstenerne ud af Flensborg.
Hun blev hyldet af borgerne i Flensborg, der var aftalt våbenhvile indtil 1416.
Der var udbrudt pest i byen, hvorfra hun sejlede den 28. oktober 1412, men
udfor Okseøerne kastede skibene anker.
Dronningen var syg og på
Lille Okseø døde hun næste dag.

Lille Okseø ejes i dag af Københavns Lærerforening.
På Store Okseø har der været
værft og kro siden 1700 tallet.

Efter en rolig nat og igen en flot morgen gik turen ud ad fjorden, men der er flere steder at besøge, prøv at gå ind på :

<http://www.fjordregion.com/maritim/sejlsport/lystbaadehavne.html>

<http://www.fjordregion.com/maritim/sejlsport/havneguide.html>

