

En anderledes sejltur!



At rejse op på Norges vestland og så sejle rundt der med lokal kendte folk i båden er en fantastisk oplevelse.

Vi har prøvet det nogle gange. Første gang jeg var med, havde Lars en motorsejler, men det var ikke meget han havde brugt sine sejl. Da vi rullede genuaen ud, blæste det ca. 8/10 ms, så efter en halv time måtte vi rulle ind igen, for alle syningerne var ved at gå. Det blev så for motor ud til den yderste ø, hvor vi spiste og drak vores dyrt købte øl.

Næste gang jeg var med, mistede han skruen, men da var sejlene blevet repareret, så vi kom fint hjem igen.

Nu var det slut. Lars købte sig en motorbåd med en stor Volvo motor, flybridge og terrasse agter, så det blev en oplevelse for mig der er vandt til at sejle i en ballad.



Nu flytter man sig 25 mil på en time, tingene er nye, så alt fungerer godt.

Vi har været rundt i det meste af de nærliggende fjorde, og her er pragtfulde små naturhavne, hvor alt er stille, øer med fantastiske skove på en enkelt med løvtræer, små havnepladser, og fyrtårne der står på en enlig klippe midt i havet.



Byen vi sejler ud fra hedder Florø, som er den vestligste by i Norge og ligger ca. 85 s. mil nord for Bergen.



Hertil kommer også den berømte Hurtigrute på turen nordpå. Hvis man ikke rigtig har tid og råd til den store tur, kan man tage med hurtigbåden som sejler fra Bergen til Selje inden bag øerne det meste af vejen. Turen fra Bergen til Florø tager ca. 3 timer. 85 n.mil

Denne sommer var vi igen heldige, for den uge i juni vi var i Florø, skinnede solen hele tiden og flot vand at sejle på, så det blev nok den mest solrige sejltur vi havde i 2007.



Et rødt sømærke



Byen har en årlig sildefest. Der bliver lavet borde hele vejen gennem byen, og alt hvad du spiser og drikker er gratis, for her er nogle store fiskeindustrier som er sponsorer, men øllet er alkoholfrit. Der er også et festspil på den yderste ø Kinn, hvor der kommer mange mennesker sejlende til.

Festspillet er et slags vikingespil, og øen er et kendt sømærke på vestlandet, på grund af det kløftede fjeld, der kan ses langt til havs. Nå, men det med at sejle motorbåd fra flybridae i høj fart er ligesom at køre på motorcykel.



Her er meget plads og man gener ikke nogen med sit kølvand.



Fyret Stabben

Hvad med at sidde og drikke kaffe med cognac kl. 23.30 og se solen gå i havet, og så sejle hjemad uden det bliver rigtig mørkt! Vi er så langt nordpå, at her omkring Sct. Hans er det næsten lyst hele tiden.

Selve Sct. Hans er også en oplevelse. Her er bål på mange af holmene, og hvis vejret er godt, så er der mange både på havet, men også politiet, promille grænsen er lav i Norge. Senere på natten er der bal på havnen, men det er bedst de år, hvor Sct. Hans er omkring en week-end!

Min gode ven Lars og familie har været her i Assens nogle gange. Han var med i 1996, da vi lavede det første Safirmesterskab i Assens. Her lavede han en videofilm om kapsejladsen.



erfaringer efter at have rejst på vestlandet siden 1995.

Kl. 23.40 Hellefjorden



Et godt forslag til en sådan tur på vestlandet er, at tage et billigt fly til Bergen, oplev byen, tag med hurtigbåden, stå af et sted der kan give nogle oplevelser bliv der en dag, og forsætte til næste sted. Der er mange muligheder, hvis man sætter sig lidt ind i områderne, til slut kan man også rejse tilbage med bus der er gode forbindelser næsten over alt, det er mine