

Oplevelser fra sommerturen 2007



Vi tog fra Assens i gråvejr, og med en god vind gik det mod Svendborg.

Efter Rantzausminde kom regnvejret der gik over i hagl, men vi fortsatte til Troense. Vi fandt en plads bag broen hvor "Helge" ligger til, og Søren havnefoged kom og hilste på. Der var kage i strømmen fra land, så det hjalp vi med af fikse.



Næste stop blev Omø, og for en gang skyld var der god plads i havnen. Vi hilste på Bentes kusine, der havde lavet restaurant i laden. Så gik det mod Vordingborg hvor vi skulle til byfest. Bamses Venner underholder lørdag aften - det er en tradition. Så var der lige svoger, som har hjemhavn her, ham måtte vi også besøge. Vel ankommet sejlede vi helt ind i bunden af havnen. Her var en ny lang bro og plads, der var

en årsag - næste morgen stod vi på grund, ok det er blød bund, så først på dagen trak vi os ud med fuld knald på motoren og spil. Vi fandt en anden plads længere ude i havnen, der blev vi til søndag.

Nu gik det mod Møenbroen og Bøgestrømmen fint vejr og god vind, vi ville nå Rødvig inden der kom for mange nordfra.

Men det blev hen på eftermiddagen inden vi var fremme, og havnen var fuld og der kom flere til. På vores søgen efter plads mødte vi Erling og Gitte. Vi fandt en plads over ved fiskejollerne for ende af broen, og her lå vi 4 både inden for en time.

Fiskerne fortalte, at denne del af havnen skulle laves om i 2008 så der blev flere pladser. Herfra er der langt til bad mm.



Det er det område i fiskerihavnen der bliver bygget om.



Efter en hyggelig aften om bord på Salix, fortalte Erling at Bibja lå i Nyord og ville komme næste dag. Vi blev en dag mere, der var heller ikke lige den vind, vi gerne ville have.

Næste formiddag kom Bibja, og vi havde fikset en god plads til dem. Om eftermiddagen gik vi en tur ad trampestien ud til det gamle kalk brud, og videre ud til Stevnsfortet.

Vi havde hørt, at der var rundvisning, det var nu noget der skulle være bestilt inden tiden, men vi fik et tilbud om at komme med på en ekstra rundvisningen, så Bente og jeg tog med under jorden.



De andre havde ikke lyst, de ville hellere hjem til bådene.



Det er en stor oplevelse at komme ned i dette store anlæg, som stammer fra den kolde krigs tid, at gå i noget der er ligesom klippegange med mange tekniske installationer. Det var interessant for Bente og jeg, da vi arbejdede i noget tilsvarende i 1963 - 64.

Der blev fortalt, at der fra 2008 ville blive officielle rundvisninger, og dem i 2007 var en slags test, som var gået over al forventning. Det var med tunge ben vi nåede hjem til båden, og aftenen sluttede med en øl og hilsen af med de andre. Vi skulle hver sin vej, men det er altid hyggeligt at møde venner hjemmefra, i en fremmed havn.

Næste morgen gik det mod Gislev Läge, som var starten på vores Sverigstur.

